

‘Ik sta te popelen om weer te gaan werken’

AMSTERDAMMER
HELPT
AMSTERDAMMER

Een aantal rampen hebben het leven van Lala Utrila zwaar gemaakt. Ze ziet de toekomst zonnig in, maar geld voor een nieuwe matras en een opknapbeurt voor haar keuken heeft ze niet. Kosten: 475 euro.

tekst Jesse Beentjes, foto's Eva Plevier

Negentien jaar geleden verhuisde Lala Utrila (45) haar geboortestad Jakarta voor de Achterhoek. "Dat was nogal een schok," vertelt ze in haar huurhuis in Zuid. "Ik ben daar geboren en getogen. Het weer hier was slechter, mensen waren harder." Desalniettemin zette ze door, om haar droom waar te maken: een eigen hotel runnen. "Ik vind het zo leuk om allerlei verschillende mensen te ontmoeten."

Ze kwam vanuit Indonesië naar Nederland, om geld te verdienen voor haar familie. Haar zus had dezelfde stap al gezet en Utrila kon in de eerste weken bij haar terecht. Via haar zus ontmoette ze haar man, met wie ze jarenlang een hotel in de Achterhoek runde. "Het was hard werken, maar wel leuk en leerzaam," zegt Utrila, die met hem een dochter kreeg.

Intensief behandelproces

Tien jaar geleden verkochten ze het hotel en vertrokken ze naar Amsterdam, waar ze met zijn tweeën een broodjeszaak begonnen. "Het allerliefst zou ik kok zijn," zegt Utrila, die genoot van het werk in de keuken, maar het steeds vervlender vond dat haar man haar niet voor haar werk betaalde. Daarom begon ze te werken in de catering.

Utrila werkte bij een aantal grote bedrijven en in luxehotels en was samen met een iemand anders verantwoordelijk voor de catering van het grote betaalbedrijf Adyen. "We hadden een kleine keuken en deden alles met zijn tweeën, maar het was ontzettend leuk," vertelt Utrila lachend. Ze werkte 40 uur per week en was in feite de grote kostwinner van het gezin.

Drie jaar geleden sloeg het noodlot toe: na een aantal bloedingen, bezocht Utrila een arts. Er



→ De hele woning kan wel een nieuwe lik verf gebruiken. 'Ik ben echt positief over de toekomst, het komt wel goed.'

werd baarmoederhalskanker bij haar geconstateerd. Een intensief behandelproces volgde, met chemokuren, bestralingen en een operatie. Er volgde een langdurig ziekbed, wat extra zwaar werd doordat door een complicatie haar nier zwaar was beschadigd. Een jaar lang liep ze met drie drains in haar buik, maar een paar weken geleden is haar nier toch verwijderd.

In deze tijd verliet haar man haar ook, en nam hun toen 11-jarige dochter mee. Utrila was te verzwakt door haar ziekte om het scheidingsproces met volle aandacht mee te maken. Hierdoor woont haar dochter, tot Utrila's verdriet, nu bij haar vader en ziet ze haar maar een keer per week. Haar ex liet haar achter met een, zij het beperkte, schuld: omdat de woning waar Utrila in bleef wonen nog op zijn naam stond, ontving hij ook de huuroeslag op zijn rekening. Daar kwam ze pas later achter, toen ze een schuld van enkele duizenden euro's had.

Inmiddels is ze die schuld met hulp van een bewindvoerder aan het afbetalen en komt ze rond van 40 euro per week. Ook gaat ze naar de voedselbank. "Ik sta echt te popelen om weer aan het werk te gaan in de catering," zegt Utrila. "Als ik hersteld ben van mijn nieroperatie, kan ik dat ook weer aan." Op die manier denkt ze

haar schulden snel te kunnen afbetalen. "Ik ben echt positief over de toekomst, het komt wel goed." Dat vertrouwen in de toekomst wordt versterkt door haar nieuwe vriend, aan wie ze veel steun heeft. Ook gaat ze een paar keer per week mee met de wandelclub van PuurZuid, waar ze veel kennis aan overhoudt.

Lekkende drains

Om een frisse start te kunnen maken, zou ze graag haar keuken een opfrisbeurt geven. Ze laat het zien: de keuken is wat verlopen. "Koken is mijn lust en mijn leven, en dat gaat in deze keuken niet meer zo goed."

Haar hele woning kan een nieuwe lik verf gebruiken overigens, maar: geen geld. In de slaapkamer bevindt zich nog een object dat dringend vervanging toe is: haar matras. Door lekkage van haar drains is het matras vies geworden. "Het zou heerlijk zijn om op een nieuw matras te kunnen slapen," zegt Utrila. Ze kijkt uit het raam, de drukke stad trekt voorbij. "Ik wil nooit meer weg uit Amsterdam," zegt ze.

Stuur uw reactie met vermelding van telefoonnummer naar aha@parool.nl

PuurZuid adviseert bij problemen

PuurZuid biedt maatschappelijke dienstverlening aan inwoners van stadsdeel Zuid. Zij kunnen terecht op meerdere locaties in De Pijp en de Rivierenbuurt voor advies en hulp op het gebied van maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en mantelzorg. Zo kan PuurZuid adviseren bij maatschappelijke en persoonlijke problemen, maar ook helpen met het aanvragen van een uitkering. Daarnaast organiseert PuurZuid activiteiten, zoals een Financieel Café, een eetclub voor buurtbewoners met donaties van ondernemers en een wandelclub.